

Geloofd zij Jesus - Christus! Amen.



## BID VOOR DE ZIEL

van

# Constancia BOCKSTAEL

weduwe van

## JAN-BAPTIST VAN ASSCHE

geboren te Segelsem den 17 Juni 1846 en aldaar

overleden den 6 Augustus 1925

Versterkt door de HH. Sakramenten.

— « 0 » —

De beste bereiding tot de dood is eene volmaakte overgeving aan den wil Gods. H. VINC. A PAUL.

Hoe gelukkig is hij en hoe voorzichtig die nu tracht zoodanig te wezen in het leven, als hij wenscht gevonden te worden in de dood. Daar is toch niets dat een zoo groot betrouwen van wel te sterven geeft, als de volkomen verachting der wereld, het vurig verlangen van voortgang in de deugd te doen... het verdragen zijner tegenspoeden om de liefde van Jesus. NAV. CHRIST I 23.

De moeder die hare kinderen wel opvoedt verblijdt zich in dezelve binst haar leven, en op haar sterfbed, moet zij zich over hen niet bedroeven.

ECCL. xxx.

De krachten haar ontbrekende, stierf zij in eenen gelukkigen ouderdom die eene eerekroon uitmaakt als zij gevonden wordt op den weg der rechtveerdigen. PAR. 29.

Zoet hert van Maria wees mijne zaligheid. 300 d. afl.  
Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

7 j. & 7 maal 40 d. afl.

R. I. P.

V. Portois Schoorisse.