

De dood is de verlossing van vele ellenden, zij is een schat voor die wel geleefd heeft.

H. Thomas.



BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

REMI BOCKSTAEL

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

LEONTINE MENSCHAERT

geboren te Segelsem, den 5 September 1868 en
overleden te Nederbrakel den 4 April 1929.

Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden

Droevige dagen en ellendige nachten heeft hij geteld Smerten en kwellingen overvielen hem; maar in zijn lijden was hij verduidig, aanriep den Naam des Heeren, was onderworpen aan Gods Wil. Zoo maakte hij zijn lijden vruchtbaar en verdienstelijk voor den Hemel. De dood was voor hem de verlossing van vele ellenden.

Wat is de dood der rechtvaardigen? De rust, het einde van den arbeid, de belooning onzer beproeving, de prijs en de kroon van ons streven.

Die U beminnen, o Maria, genieten eenen aangename vrede, en de eeuwige dood zal hen niet overkomen.

H. Bern.

Duurbare Echtgenoot heb duizendmaal dank voor uwe onophoudelijke zorgen bi:st mijne langdurige krankheid. Als een Engel van liefde stondt Gij nacht en dag aan mijne zijde om mijn lijden te verzachten; om door uw liefderijk woord mijnen moed op te beuren. Dat God U beloone voor uwe opoffering met de vaste hoop dat wij hiernamaals vereenigd in een beter leven, wij nooit meer zullen scheiden. Bloedverwanten en Vrienden gedenkt U mijner in uwe gebeden.

Mijn Jezus, Barmhartigheid. 100 dag. afl.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

(300 d. afl.)

Nederbrakel, Drukk, O. Surdiacourt-Blommaert