

Jezus, Maria, Joseph !

(7 j. en 7 q.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

ADOLPHE BOCKSTAL

echtgenoot van Mevrucw

MARIA VAN HECKE

geboren te Ronse, den 4 September 1891

en er overleden den 25 Maart 1938,

voorzien van de Rechten onzer Moeder de H. Kerk

Zacht van inborst, vreedzaam van gemoed, de duurzame overledene was, van allen die hem gekend hebben bemind en geacht. Zijne gedachtenis zal in zegening overblijven ! 't was een brave man, een genegene echtgenoot.

Benauwdheden en pijnen, veel en langdurige heeft hij onderstaan... groote beproevingen. Zijne kwaal is ongenesbaar geweest, en, in kwellend en in lijden heeft hij, o Heer, tot U geroepen en gezegd : « Heer, doe met mij volgens uw heiligen Wil, en gebied dat mijne ziel in vrede ontvangen worde ». H. Joannes.

Hij had geduld in lijden, omdat hij wist dat O.L. Heer diegenen beproeft die Hij liefheeft.

O dood, o groot geheim der dood ! Hoe wel leert gij ons kennen wat wij zijn op deze wereld ! H. Alph.

Bemide echtgenoot, bemide familie en mijne vrienden, na deze scheiding op aarde blijft ons de vaste hoop elkander weder te vinden in den Hemel.

Gij treurt en hebt verdriet : onderwerpen wij ons aan Gods heiligen Wil, wat Hij doet, is wel gedaan.

Weest mij indachtig in uwe goede werken en gebeden.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde ! (300 d. a.)

Heer Jezus, geef zijne ziel de eeuwige rust : dat hij ruste in vrede !

Druk. Th. Laurier, Ronse