

Hoe goed en barmhartig is toch de Heer voor
dezen die hem vrezen. Ps. 71



Zalige Gedachtenis

van

ALFONS BOCKSTAELE

weduwnaar van

MARIA-MATHILDE GOSSE

geboren te Nederbrakel de 5 Augustus 1890

en er overleden de 11 October 1949.

Gezalfd met het H. Oliesel.



Wie de Heer vreest, is gelukkig in dit leven en in het uur zijner dood wordt hij gezegend met een benijdenswaardige gerustheid van geweten. Van jongs af in de vrees des Heren opgevoed, bewandelde hij gans zijn leven den weg der goddelijke geboden en prentte die vrees diep in het hart zijner kinderen over: wat gij én geleerd én ontvangen én gehoord én gezien hebt in mij, beoefent dat en de God van vrede zal met U zijn, zoo sprak hij steeds tot zijn kinderen als goede en voorbeeldige, werkzame en spaarzame huisvader!

Dierbare Kinderen en Klein-kinderen, veel heb ik gewerkt in mijn leven om U allen groot te brengen, doch van 't grootste belang is dat ik U kristelijk heb groot gebracht. Blijft getrouw aan die kristelijke opvoeding en volbrengt altijd voorbeeldig daarom uw christelijke plichten: Blijft ook in de wederzijdse liefde volharden. Dat zijn mijn vurigste wenssen Bidt verders veel voor mij en voor moeder opdat wij allen eens voor eeuwig mog terug verenigd worden in zalige Blijdschap. Vaart allen wel en tot weerziens Hierboven,

Barmhartige Jezus, geef hem de Eeuwige Rust.

R. I. P.

Nederbrakel Druk.Wwe O, Surdiacourt