

Daarboven in den hemel zien de engelen altijd Gods
aanschijn. H. Math. XVIII, 10.



DIERBARE GEDACHTENIS

VAN

CELINA - JOSEPHINA BOECKX

Lid van de Heilige Kindsheid

DOCHTER VAN

wijlen Frans Boeckx en Clothilde De Mesmaeker

geboren te Dilbeek den 1 Juni 1924,
en er aan de liefde en zorgen der zijnen ontrukkt
den 31 December 1926.



Staak uw droefheid, o geliefde moeder
Ik woon nu reeds bij den Albehoeder,
Hier in Godes hemeltransen
Vlecht ik schoone bloemenkransen,
Speel er met de engelen rein,
Tot gij ook bij mij zult zijn....

En gij welbeminden, stelt een einde aan uw verdriet!
Mijn levensloop is geëindigd; de wil des Heeren
[is geschied;
Ik ben weggerukt uit dit leven vol ellende en pijn.
Om met Jesus en Maria eeuwig gelukkig te zijn,

R. I. P.

De plechtige Engelenmis en de begrafenis hadden
plaats te Dilbeek, op Zondag 2 Januari 1927, om 8 u.

J. Ceuppens te Dilbeek.