

Gelukkig de mensch, die in zijn leven is gelijck
hij in de uur der dood wil gevonden worden.

BID VOOR † DE ZIELERUST

VAN

Marie-Therese BOESSON,

weduwe van

Charles-Louis Destereke,

geboren te Everbeke, den 11 Januari 1840 en er
overleden den 12 Maart 1925.

Voorzien van de HH. Sakramenten,

Zij rustte in vrede omdat de God van alle goed-
heid haar honderdvoudig in de gelukzalige eeu-
wigheid beloone voor al het goed dat zij gedaan
heeft,

Eenieder gal getuigenis van haar, dat zij was
eene vrouw van geloof, die van jongs af de deugd
beoefende Zij was eenvoudig en vïand van het
kwaad Zij stichte eene talrijke familie en eenieder
als overtuigde kristenen kwijten hunne plichten
en beantwoorden aan de ingevingen der moeder.

O God, neig uw oor tot ons en verhoor onze
gebeden. Laat uwe wonderbare barmhartigheid
uitschijnen, want gij redt degene die in u hopen.

Volgaarne sprak zij over hare jongere jaren,
dikwijls herhaalde zij het eenvoudig leven onzer
voorouders en bewees klaar en duidelijk dat in
hare jongere jaren meer deugd en vrede heerschte
dan in onzen wulpschen en onzedigen leeftijd.

Chrys, 27

Beminde kinderen, kleinkinderen en bloedver-
wanten en gij allen die mij bemindet bidt voor
mij, maar weent niet, troost u in de schikkingen
des Hemels. Gedenkt de liefde, beschouwt den
zachten uitgang van haar leven en tracht haar
geloof na te volgen

Jesus, Maria, Joseph, maakt dat hare ziel in
vrede ruste. 100 dagen afl.

Everbeke druk. DepessemierVanderdonckt