

Heer, verleen hem de eeuwige rust, en dat het  
eeuwig licht hem verschijne.

†

**Bid voor de Ziel van**

**Mijnheer Petrus BOEYE**

weduwnaar van Mevr. Marie De Backer  
echtgenoot van Mevr. Sylvie De Backer

geboren te Haasdonk, op 9 Februari 1865, en  
godvruchtig in den Heer ontslapen te Kruibeke,  
den 19 Januari 1944.

GESTERKT DOOR DE H.H. SAKRAMENTEN.

Lid van den bond van 't H. Hart, der Confreriën  
van den H. Jozef, der H. Barbara en v. h. H.  
Sacrament,,

Deze dierbare overledene was een echt christen,  
die God en zijn Kerk beminde; die standvastig  
en onwrikbaar was in zijn geloof. Hij was een  
trouw echtgenoot, goed vader, die de zijnen lief-  
had en zich voor hen ten beste gaf.

Hij heeft zijn levenseinde verwacht met de boven-  
natuurlijke kracht die de grootste der genaden is,  
voor hen die naar den Heer gaan en de zoetste  
troost voor deze die blijven.

Ik heb den goeden strijd gestreden, mijn loopbaan  
is voltrokken; ik heb het geloof bewaard; daarom  
is mij weggelegd de kroon der gerechtigheid.

Bemide Echtgenoot, Kinderen en Kleinkinderen  
hebt dank voor uw genegenheid en zorgen. Het  
scheiden valt pijnlijk, doch troost u, een dag komt  
waarop wij terug vereenigd zijn. Intusschen bidt  
voor mij, gij vooral mijn Zoon en Kleinzoön, pries-  
ters des Heeren, gedenkt u mijner in de H. Mis.  
Vaartwel.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d.afl.