



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
MEVROUW

PHARAILDA BOEYKENS

Weduwe van Mijnheer

Franciscus Ludovicus Van Walle

geboren te Weert 24 februari 1865 en in de
Heer ontslapen te Branst op 2 december 1956

voorzien van de laatste Troostmiddelen

Onzer Moeder de H. Kerk.

Lid van de Bond van het H. Hart

Omdat ze welgevallig was aan God, was het nodig
dat de beproeving haar louterde Tob. 12-13

De zoetste vertroosting die men in het graf mee
neemt, is de getuigenis dat men een tedere en liefde-
volle moeder is geweest en aan de kinderen degelijke
beginselen en kristelijke deugden als erfenis achter-
laat. Franciscus van Sales

Ieder harer kinderen wakkerde zij aan met kracht
en wijsheid, parende moederlijke goedheid, bij man-
nen moed. Mach. 2, 21

Teergeliefde kinderen en kleinkinderen ik moet u
verlaten, bidt voor mij en eens zullen we elkaar
weerzien in een beter leven dat God bereid heeft
voor die Hem trouw dienen.

JEZUS, MARIA, JOZEF!

ik geef U mijn hart, mijn ziel en mijn leven

Zij ruste in Gods vrede.

Drukwr. L. Jansegers, Meirestr., 22 Branst