

De christene huisgezinnen op aarde beproefd,
hervormen zich in den hemel, voor eeuwig geluk-
kig.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

ARTHUR BOGAERT

zoon van

MR CYRIEL & MW LÉOPOLDINE MERTENS

geboren te Ste Maria-Audenhove, den 29 Decem-

ber 1900, en er godvruchtig overleden

den 30 Juni 1933

versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden



Wie hem kenden, getuigen van zijn goed hart en edele gevoelens der ziel, die geheiligd door een levendig geloof en ware godsvrucht, hem de liefde Gods verschaffen en de achting der menschen

Zwaar beproefd gedurende een zoo korten leeftijd, heeft hij dagen en nachten zonder klagen de smerten eener lange en pijnlijke ziekte onderstaan, tot op den dag dat zijne ziel, gansch zuiver en schoon uit de handen van zijn Goddelijken Meester zelf, de onsterfelijke kroon der gelatenheid in het lijden mocht ontvangen.

O mijn God, om mijn geluk hebt Gij mij ontnomen aan de liefde mijner ouders; wees Gij nu hun troost, hun sterkte, hun belooning.

Vaartwel, duurbare ouders, broeders en zusters, duizendmaal dank om al wat gij voor mij deedt... om uw zorgen, uw kammernissen, uw liefde. Uit erkentelijkheid bid ik voor u allen in den Hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

300 d. afl.

R. I. P.

Dr. C Melckebeke-D'Hollander, Sottegem