

De hooge ouderdom bereikt op den weg der rechtvaardigheid, is een kroon van waardigheid.



BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

DÉSIRÉ BOGAERT

Echtgenoot van Mevrouw

Theresia Van Cauwenberge

geboren te Ste-Maria-Audenhove,
den 6 juli 1838. en aldaar godvruchtig overleden
den 15 Oogst 1921

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Hij was lid der congregatie van de christene mans,
de confrerie van den H. Antonius en van den wekelykschen
kruisweg.

.....
De wijsheid is bij de bejaarde menschen te vinden
en de voorzichtigheid is de vrucht van een lang leven.

De duurzame overledene was een goede en overtuigde christen. Gedurende zijn leven gaf hij voorbeelden van deugd, rechtzinnigheid en christene naastenliefde. Hij zag het einde van dit leven naderen met die gerustheid en die onderwerping aan Gods wil, die eene allerkostbaarste genade zijn voor de stervenden en een allergrootste troost voor die overblijven.

Rust in vrede goede en getrouwe dienaar, ontvang nu de belooning uwer deugden. Gij verlaat deze aarde omringd van de achting en de liefde van al deze die u gekend hebben.

Lieve Kinderen en Kleinkinderen, blijft getrouw aan uwe christelijke plichten, God zal u loonen, broeders der congregatie denkt aan mij in uwe gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. en 7. qafl'

R. I. P.

.....
Nederbrakel, Jos. Radye & V.D.Candelaers.