

Ik heb mijn plicht vervuld, mijn geloof bewaard :  
mijn loopbaan is ten einde, nu blijft mij de kroon  
der overwinning. (H. Paulus).



Een stem weerklonk door de straten, deze die wij  
beminnen is dood... en al het volk weende.

(Mach. I.)

Inderdaad deze die wij beweenen heeft onder ons  
geleefd als een engel van vrede, altijd opgeruimd  
en blijmoedig, zedig en sterk, een ware christene  
vrouw wiens vreugd het is anderen gelukkig te  
maken. (Ex S. Script. passim.)

Toen ze op den vooravond haar einde zag nade-  
ren, bracht ze met haar groot hert het offer van  
haar leven : « Heer laat uwe dienaar nu in vrede  
gaan naar uw woord »— want vol geloof betrouwde  
zij op Gods Voorzienigheid, en Maria's zorg voor  
hare kinderkens. (Bened. vers 1).

Teergeliefde Vader en Moeder, Broeders en  
Zuster, vaartwel ! Ik verwacht U in den Hemel.  
Gij mijn duurzame Echtgenoot, ween niet gelijk  
dezen die geen hoop hebben : eenmaal zijn wij toch  
terug vereenigd en wel voor eeuwig... Breng onze  
kinderkens op in Gods vrees, opdat zij hun vader  
steeds eerbiedigen en beminnen, en de nagedachte-  
nis hunner moeder zegenen. Vergeet me nooit in  
uwe gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid. (100 dag. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

---

Druk V. Van Nieuwenhove, Geeraardsb. — B 21092.