

Uw wil geschiede.



BID VOOR DE ZIEL

van den heer

**MARC BOGAERT**

echtgenoot van Mevrouw

**LOUISE VAN LOVEN,**

geboren te Ronse, den 12 April 1908 en er zeer  
godvruchtig in den Heer ontslapen den 3 Mei  
1944, gesterkt door de genademiddelen van  
onze Moeder de H. Kerk.

—:—

In lijden en beproeving vindt de ware christen  
ziel hare sterkte en hare grootheid. Die naar het  
voorbeeld van den goddelijken Meester met liefde  
zijn kruis draagt, verheft zich ver boven alle klein-  
menselijkheid en gaat den weg op van het on-  
vergankelijk leven in God.

Veel heeft de dierbare overledene geleden, maar  
steeds even rustig en kalm aanvaardde hij de be-  
proevingen, wel wetend dat het aardsch bestaan  
niets is vergeleken bij het eeuwig leven in Hem die  
ons op den lijdensweg voorafging, geen kruis was  
hem te zwaar, geen pijn ondragelijk omdat hij  
vóór alles zijn betrouwen stelde in den goddelijken  
Vertrouster.

Beminde echtgenoote, lieve kindertjes, te kort  
is ons geluk geweest, zoo graag was ik bij U ge-  
bleven om voor U te werken en te zorgen. God  
heeft het anders gewild. Laten wij zijn heilige wil  
zegenen. Bidt allen met de dierbare familie meê  
opdat ik het eeuwig licht moge aanschouwen.

H. Hart van Jesus, sta mij bij.

R. I. P.

---

Lievyns-Rousseau, Wijnstraat, 21, Ronse.