

Het Sacrificie, dat Gij ons vraagt, o Heer, is  
pijnlijk ... Wij buigen eerbiedig het hoofd en zeg-  
gen met onderwerping : Vader, dat niet onze wil,  
maar de Uwe geschiede.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

# MARIE BOGAERT

echtgenootte van Mijnheer

## Pierre MINNAERT

geboren te Sinte Maria-Audenhove den 17 Januari  
1904, en overleden te Aalst den 8 Maart 1935,  
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

De dag van morgen is onzeker ; heden is de  
mensch en morgen is hij verdwenen. God heeft ons  
het leven niet gegeven als eigendom, maar als een  
pand, die Hij ons alle oogenblikken kan weder-  
eischen. Gelukkig de mensch, die kan zeggen: mijn  
hart is bereid en God alleen is nu mijn verwachting.

Haar levenswandel was onberispelijk en den  
Heer aangenaam. Zij was een werkzame, zorgvul-  
dige en godvreezende echtgenootte. Daarom is zij  
lofwaardig en blijft haar gedachtenis in zegen. Die  
gedachte moet ons troosten in de beproeving.

o Maria, mijn hart heeft U altijd bemind en  
mijn tong uw lof verkondigd; bid voor mij en leid  
mij tot het eeuwig Leven. H. Bonaventura.

Beminde echtgenoot, Ouders en Bloedver-  
wanten, hard is de scheiding; hebt goeden moed  
en de Heer zal U troosten. Bidt voor mij. Denkt op  
het eeuwig leven; in den Hemel zullen wij elkander  
wederzien en ons voor altijd verblijden.

Mijn Jezus barmhartigheid. 300 dagen afl.

Vandendriessche - De Vleeschauwer, Nederbrakel