

Alles is geschied gelijk het den Heer behaagde; dat
de naam des Heeren gezegend zij! Job. I.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Octavie BOGAERT

echtgenoot van den heer

RICHARD BURY

geboren te Ste-Maria-Lierde,

en aldaar godvruchtig overleden den 25 Mei 1910,

in den ouderdom van 36 jaren,

versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

God mengelt het leven hier op aarde met bitterheden,
opdat wij de eeuwigheid zouden indachtig wezen.

H. Alph.

Te midden harer smerten bleef zij verduelig en was
gansch aan den wil van God onderworpen. H. Bern.

Beminde echtgenoot en bloedverwanten, bitter en
vroegtijdig was onze scheiding, maar ik hoop dat wij
allen elkander zullen wederzien in den hemel.

Wij allen die haar bemind hebben, verlaten wij haar
niet vooraleer onze gebeden haar gebracht hebben in
het huis des Heeren.

H. Ambr.

Jezus, Maria, Jozef, ik geef u mijn hert en mijne ziel!

Jezus, Maria, Jozef, staat mij bij in mijnen laatsten
doodstrijd!

Jezus, Maria, Jozef, dat mijne ziel met u in vrede
ruste!

300 dag. afl.

Zoet Hert van Jezus, maak dat ik u altijd meer en
meer beminne!

300 dag. afl.

R. I. P.

Sottegem, drukk. Eylenbosch & Dupon.