

De dood der rechtveerdigen is kostelijk in de
oogen van God.

Ps. LXV.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Theofiel BOGAERT

echtgenoot van Mevrouw

Clementine Verstraeten

geboren te Ste Maria-Audenhove den 9 Mei 1866 en
godvruchtig overleden te Erwetegem den 25 Aug. 1925
versterkt door de HH. Sakramenten.

Gelukkig is de mensch die den Heer vreest en
zijne geboden met welbehagen volbrengt: onze
roem is deze: de getuigenis van ons geweten dat
wij hier in Gods genade geleefd hebben.

Omdat hij rechtschapen en deugdzaam was, wierd
hij van God en de menschen bemind, en omdat hij
gewillig de beproevingen aannam zal hij de kroon
des Levens bekomen.

Wenscht gij het Rijk Gods, vereert Maria en gij
zult het leven en de zaligheid vinden. H Bon

Duurbare echtgenote en brave dochter, wij
waren zoo gelukkig, nog lang dacht ik met U ver-
eenigd te blijven; doch God ons aller beste Vader
heeft er anders over beschikt, onderwerpt u als
goede kristenen; onze scheiding is niet eeuwig,
weldra zullen wij in den Hemel elkander weder-
vinden.

Zoet Hert van Jezus, wees mijn heil! - 300 d. afl.

R. I. P.

Sottegem, druk. L. Vekeman, opv Haegeman-Cousy