

Mijn leven is in smart geëindigd ; maar op
U, o Heer, heb ik gehoopt. Boek der Psal.

Bid voor † de ziel

van Mijnheer

FRANÇOIS BONJEAN,

Echtgenoot van Mevrouw

JULIETTE FLAMAND,

*Geboren te Brussel, den 14 Augustus 1900,
en om het leven gekomen te Aubigny,
(Pas de Calais, Frankrijk) den 21 Mei 1940*

De Heer had hem met een schoone ziel be-
gaafd. . . in zijn oogen deed hij steeds wat Hem
goed en behagelijk was . . . zijn dagen waren
werkzaam, zijn wegen vol vrede en liefde . . .
ook heeft zijn afsterven den algemeenen rouw
verwekt. Boek der wijsh. Is. Job. Mach.

Laat ons, in zijn dood, de schikkingen van
God aanbidden. Hij zocht het heil en vond den
dood. Is het pijnlijk jong en zóó te sterven, het
was in Gods oog beter dan langer te leven,

H. Sal. en H. J. Berchem.

Geliefde echtgenoot, beminde moeder en
schoonmoeder, broeders en zusters, bloedver-
wanten en gij allen die mij lief hadt, denkt aan
mijn lijden toen ik ginds zoo eenzaam ach-
terbleef ; vergeet mij niet in uw gebeden.

H. J. Chryst.

Heer, geef hem de zalige rust, en dat het
eeuwig licht hem verschijne !

Everbeek druk. Depessemier Vanderdoncht