

Zalig zijn de dooden, die in den Heer sterven l.
zij zullen rusten van hunnen arbeid, want hunne
werken volgen hen. (Openb. 14 : 13).

† BID VOOR DE ZIEL †

VAN MEVROUW

MARIE BONNE

ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER

EMIEL VAN DEN NOORTGAETE

geboren te Grootenberge, den 25 Januari 1905 en
overleden te Sottegem den 4 Februari 1940,
versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Broos en vergankelijk is 's menschen leven. Aan
niemand heeft God bekend gemaakt wanneer zijn
uur zal slagen. Als het morgen is, denk dan dat gij
de avond niet krijgen zult en als het avond gewor-
den is, wacht u van op den morgend te rekenen.
Wees dan immer bereid, want gelukkig is hij en
voorzichtig, die zoo tracht te zijn in zijn leven, als
hij wenscht gevonden te worden in den dood.

Nav. X,

Te midden van mijn levensdagen, terwijl ik dacht
dat nog een lange toekomst mij te wachten stond,
is de draad van mijn leven in 't midden doorgesne-
den.

Ps. 38.

Ydel en bedriegelijk zijn de bevalligheden des
lichaams, maar de vrouw, die den Heer vreest, zal
geprezen worden.

Sp. 31.

Bemide echtgenoot, langer toch hadden wij ge-
hoopt samen op aarde te kunnen leven, maar de
erge kwaal die mijn gezondheid ondermijnde, heeft
mij ook het leven ontnomen. 't moet u zwaar vallen,
doch denk dat onze bestemming de eeuwige zalig-
heid is en help mij die bekomen.

En gij ook mijn lief kind vergeet uwe moeder niet
vooral in uwe gebeden.

En gij mijn geliefde vader, broeders en zusters en
allen die mij nog in liefde blijven gedenken, het
eenige wat ik nog van u vraag is mij niet te vergeten
in uwe gebeden.

Zoet Hart van Maria wees mijne zaligheid. 300 d. afl.

Drukk. J. Vermeire-Vincke, Statiestr. 36, Zottegem.