

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**FRANÇOIS BONNIER**

echtgenoot van

**Dorothee Basselier,**

geboren te Everbeke den 6 April 1847 en overleden te Everbeke St Jozef den 9 Juni 1922.

Bediend van de HH. Gerechten

Hij was een braaf en dechtig man, een werkzame en zorgvuldige echtgenoot, een trouwe en oprechte vriend.

Rechtvaardig en gedienschtig voor iedereen, was hij alom geacht en bemind en zijne gedachtenis zal in zegening blijven — God heeft hem den last der ziekte overgezonden als eene heilzame beproeving; want de weg van het lijden is de weg naar het eeuwig leven.

Mijne duurzame echtgenoot, treurt niet om mijnen 't wil: de dood is immers het einde der aardsche ellenden en de overgang tot een beter leven. Daar blijft ik u beminnen in afwachting dat wij opnieuw vereenigd zijn. — Lieve kinderen, houdt uwe Moeder in eere al de dagen haars levens, bemindt elkander met broederlijke liefde, helpt mij door uwe gebeden en missen tot lafenisse mijner ziel.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

*7 jaren en 7 quadr afluat.*

R. I. P.

*Everbeke. Drukk Depessemier-Vanderdonckt*