

De dood is de verlossing van vele ellenden; een  
schat voor die godvruchtig geleefd hebben.

*H. Thom. Ad.*



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mevrouw

**ADRIENNE BOONE**

Weduwe van

**Mijnheer HONORÉ DERMAUT**

*geboren te Thielt, den 13 Januari 1866 en godvruchtig  
overleden te Bevere-Aud., den 1 Maart 1933  
versterkt door de troostmiddelen der Heilige Kerk.*

Gelukkig is zij die in de uur der dood in eene  
volkomene overeenkomst is met den H. Wil Gods;  
de eeuwige dood zal haar lot niet wezen.

God mengelt het geluk dezer aarde met bitterheden,  
omdat wij een ander geluk zouden zoeken,  
welker zoetigheid niet bedrieglijk is.

Als wij bedenken hoe heilig zij leefde, hoe  
aangenaam en stichtend zij was in haren omgang,  
dan hebben wij reden haar te beweenen. Doch, weent  
niet alsof zij gestorven ware; zij leeft in den hemel.

Voorbeeldig was zij: eenvoudig, godvreezend en  
recht, goed en gedienschtig voor iedereen, het goed  
doende zonder menschelijk opzicht, een ware christene  
vrouw, die God en zijne Kerk beminde.

O, hoe zoet is het te sterven als men wel geleefd  
heeft, als men eene teedere godsvrucht gehad heeft  
tot het Hart van Dengene, die eens onze Rechter  
zijn moet.

*H. Marg. Mar.*

Vaartwel, *geliefde kinderen en kleinkinderen*, de  
uur van onze scheiding is gekomen, ik moet U  
verlaten; doch Gods wil zij gezegend. Eens zullen wij  
weder, en met Vader, met elkander vereenigd zijn  
in de eeuwige blijdschap des hemels. Vergeet de  
lessen en voorbeelden niet, die ik U gegeven heb,  
en blijft mij dagelijks indachtig in uwe gebeden.

*H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. (300 d. afl.)*