

Wie God vreest moet de dood niet vreezen, want
zij zal hem een bron van geluk zijn. (Eccl. I, 13)



BID VOOR DE ZIEL

VAN ZALIGER

Petrus BORREMANS

ECHTGENOOT VAN

Virginia DE GIETER

Lid van het Broederschap der Geloovige Zielen,
geboren te Itterbeek den 26 December 1858,
en aldaar godvruchtig overleden den 24 Januari 1935,
voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

Ik heb geleden met groote verduldigheid, overtuigd zijnde dat het lijden dezer wereld niet te vergelijken is bij de vergelding van het toekomstend leven.

De ware genegenheid voor de overledenen bestaat in ze eerst te beweenen, en dan voor hunne eeuwige rust te bidden. (H. Augustinus).

Vaartwel, beminde echtgenote, kinderen, kleinkinderen en bloedverwanten; ik dank u allen voor uwe goede zorgen en ik beveel mijne ziel aan uwe gebeden.

Jesus, Maria en Jozef, laat mijne ziel in vrede in uw gezelschap rusten. 300 d. afl.

R. I. P.

De plechtige lijkdienst en begrafenis hadden plaats te Itterbeek, op Zaterdag 26 Januari 1935, om 10 uur. Een dienst van wege het Broederschap der Geloovige Zielen op Maandag 4 Februari, om 8 uur.

Drukkerij F. Ringoet te Dilbeek