

In vrede zal ik slapen en rust genieten, want Gij
o God hebt mij hoop gegeven, in U alleen. PSALM 5



BID VOOR DE ZIEL

van

Francisca-Justine BOUDERÉ

echtgenoot van

EUGEN CAMIEL MAES

geboren te Audenaerde den 5 Februari 1856, en
aldaar overleden den 11 October 1921

versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.



Zij was eene goede echtgenoot en teedere
moeder; de liefde die zij hare kinderen toedroeg,
sloot de liefde tot God niet uit. GREG. NAZ.

Mijne kinderen vergeet mijne zuchten niet, denkt
aan de zorgen welke ik voor u had. H. CHRYS.

Nu hebt gij wel verdriet om het haastig scheiden,
maar ik zal u wederzien en niemand zal u uwe
blijdschap ontnemen. JOHAN. 16

O Moeder, indien wij tranen storten, het is niet
omdat wij denken dat uw lot beweenlijk is, maar
omdat gij ons ontnomen zijt. A. BERN.

Vaartwel geliefde *echtgenoot, kinderen en bloed-
verwanten*, gij hebt mij bemind hier op aarde, helpt
mij nu door uwe gebeden en bij den Heer zal ik u
ook indachtig zijn

Zoete Herten van Jezus en Maria, wees mijne
toevlucht. 300 d. afl.

Bermhertige Jezus geef haar de eeuwige rust.
7 j. en 7 quadr. afl.

R. I. P.

Aud. — A. De Meester.