

O kruis van Jezus, in uw schaduw wil ik rusten
en hopen. Nav.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

Emiel-Henri BOUMON

echtgenoot van Mevrouw

Maria-Elisa VAN DEN BERGE

geboren te Sint Antelinks, den 14 September 1899
en godvruchtig overleden te Steenhuize-Wijnhuize,
den 23 November 1941, voorzien van de HH. Sacra-
menten der stervenden.

De dood velde hem neer toen hij was in den vol-
len bloei zijns levens en van zijn werkzaamheid.

Pijnlijk is zulk afsterven voor hen die blijven ;
maar troostvol is het voor zijn dierbaren, te weten
dat hij stierf als een dapper man, vol geloof en
overgegeven aan Gods heilige wil.

Hij was ongeveinsd en recht van hart, vreesde
God en vluchtte het kwaad.

Wij menschen zeggen : ach welk een droef geval !
maar God die den levensdraad der menschen volgt
en afbreekt naar Zijn eeuwige beschikking, zal
troosten en helpen : Zijn wil geschiede !

Duurbare vader en moeder, zoo hard nog be-
proefd in uw ouderdom, troost u, met mijn broeder
in den hemel bid ik voor u : eens zien we elkander
weer bij God.

Beminde echtgenoot, heb dank voor uw liefde
en uw zorgen ; mijn lieve kindertjes, zoo vroeg ver-
laten, houdt vaders voorbeeld voor oogen, blijft
een vreugde voor uw moeder.

Duurbare zusters, bloedverwanten en vrienden,
bidt voor mij en dat God u zegene voor uw trouwe
genegenheid.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. 300 d. a.

Druk Hyp. De Croo, t. voord. d. missie, Steenhuize