

Vroeg scheiden; Geen strijden.
Hiernamaals eeuwig verblijden.

† ZALIGE GEDACHTENIS †

van

JOSEPHINE BOUMON

Echtgenootte van

AIMÉ DE LATTE

Geboren te Montigny sur Sambre, den 12 Nov. 1899
en schielijk overleden te Oost-Eecloo den 9 Oct. 1943,
Zij was lid van den Bond van het H. Hart en
verschillende godvruchtige genootschappen.

Diep o Heer is de wonde die ons harte treft ;
zwaar is de slag waaronder wij gebukt gaan :
toch onderwerpen wij ons met kristene gela-
tenheid aan uw goddelijke Voorzienigheid
omdat Gij oneindig wijs en vol goedheid -zijt,
wat God bewaart is wel bewaard en allen be-
trouwen wij o Heer, dat Gij ons in het lijden
zult steunen en sterken. Te vroeg helaas werd
moeder ons ontrukkt zoo schielijk door die
oorlogsramp, maar veel hebben we van haar
ontvangen, namelijk haar lessen en voorbeeld.
Zij was een teedere moeder, de troost harer
kinderen ; de wet der goedhartigheid was op
haar tong, en de vrees des Heeren geleidde
haar voetstappen. Zij nam acht op de wegen
van haar huizezin en heeft haar brood in ledig-
heid niet geëten. De beminnelijkheid van haar
hart verwierven haar de algemeere achting.
Duurbare Echtgenoot, lieve Kinderkens die mij
duurbaarder waart als de parel mijner oogen,
beste Familieleden, ik zal U in den hemel be-
minnen gelijk ik U op aarde bemind heb, en
weest Gij mij steeds in uwe gebeden indachtig.
H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op u. (300d. afl.)

Druk.Oct.Schautteet Sottegem - DePril.St.-Antelinks