

GELOOFD ZIJ JESUS-KRISTUS



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIA-THERESIA BOUQUET

weduwe van Mijnheer

ISIDOR VAN DEN BERGHE

geboren te St Martens-Lierde den 18 Augustus 1848
en godvruchtig overleden te Nederbrakel 6 Jan. 1931

Versterkt door de laatste H. H. Sakramenten

Lid der Confrerie van de Heilige Barbara

Zij was eene wijze en godvruchtige vrouw en tevens eene voorbeeldige moeder, zij droeg een uitnemende zorg voor haar huisgezin en bestuurde het godsdienstiglijk zij vond haar geluk in het kwijten harer plichten als huisvrouw en moeder. Hare talrijke kinderen waren het voorwerp harer teederste zorgen, zij verwijderde ze van het kwaad en plantte de deugd in hun herte, zij had eene bijzondere godsvrucht tot Onze Lieve Vrouw en den H. Rozenkrans van Maria daarom voeden wij de vaste hoop dat God haar schoone ziel in genade heeft ontvangen. Wat zoete vertroosting voor eene moeder in het uur der dood te mogen denken dat zij onberispelijk al hare plichten heeft volbracht, en dus sterft bijgestaan door den troost die de godsdienst geeft, o nringd door kinderen die haar vereerd en opgepast hebben en haar zullen blijven beminnen en zegenen. Vaarwel dan duurbare kinderen, ik ben aan uwe oogten onttrokken maar niet aan uwe liefde. Ik bewaar de zoete herinnering van uw aangekleefdheid, en van de vertroosting die ik in uw midden genooten heb. Blijft in het goede volherden dan zal uwe hoop niet bedrogen worden. Vergeet mij niet in uwe gebeden en goede werken.

Zoet hert van Jezus wees mijne zaligheid. 300 d. afl.

Druk. We, O. Surdiacourt-Blommaert Nederbrakel