

God doormengt het geluk dezer wereld met bitterheden, opdat men een geluk zoek dat eeuwig is en niet bedriegt. H. Aug.

Bid voor de ziel † van Mevrouw

**MÉLANIE BOURGUIGNON,**

Echtgenootte van

**LÉON COOLS,**

*Geboren te Overboulaere den 24 April 1861  
en overleden te Everbeek, den 19 November 1939.*

*Versterkt door de HH Sacramenten der stervenden*

---

De smarten der dood omgaven mij. . . ik was in druk en nood. Ik riep den naam des Heeren aan : O Heer, red mijne ziel... Bermhertig en genadig is de Heer, langmoedig en goedertierend. Wie den Heer vreest, dien zal het welgaan in zijn uitsterste.

Het lijden met verdueligheid verdragen is een teeken van deugdzaamheid... Wij moeten immers door vele kwellingen in den Hemel komen.

Heer, gij zijt mijne hoop geweest, ontvang mij nu volgens uw woord, en beroof mij niet langer van mijne verwachting.

*Jezus, Maria, Jozef. 7 jaren en 7 q. afl.*

*Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijne zaligheid. 300 d. afl.*

---

Everbeek druk DepessemierVanderdonckt