

Voor dezen die den Heer vreezen, is er vrede in het leven, vrede in het afsterven en vrede in den Hemel.

† **ZALIGE GEDACHTENIS** †

van Mijnheer

ISIDOR BOURDEAUD'HUI

echtgenoot van Mevrouw

CATHARINA GHYS

geboren te Segelsem den 4 Oktober 1856 en aldaar
overleden den 7 Januari 1933.

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Lid van de genootschappen van den H. Franciscus
Xaverius en de Voortplanting des Geloofs.

De gedachtenis van dezen overledene zal in zegening blijven : Als Kristen immers was hij sterk en onwankelbaar in zijn geloof, stipt in 't kwijten van zijn plichten, vol van liefde voor God en Kerk ; Als echtgenoot en vader, heeft hij talrijke kinderen in eer en deugd opgevoed, door zijn bezorgdheid en onverdroten arbeid tot welstand gebracht, van hem mag in waarheid gezegd worden, dat hij zijn brood in ledigheid niet heeft gegeten. Groot zullen de verdiensten zijn, bij den Heer, der Ouders die voor de kristene opvoeding hunner kinderen zullen gezorgd hebben.

Duurbare Echtgenoot, het uur van scheiden is geslagen ; vele jaren hebben wij samen doorgebracht in geluk en vrede; vreugde en leed hebben wij steeds gedeeld; ziek geworden, waart gij nog aan mijne zijde. .. Ik ga nu voorop tot den Hemel U eene plaats bereiden.

Mijn duurzame Kinderen en Kleinkinderen, weest niet be'roefd boven mate, maar bidt voor mij.. En Gij, geliefde dochters, kloosterzusters, die ik heb opgevoed en aan den Heer afgestaan, Gij vooral, bidt voor mij, opdat uw boetvaardigheid, H. H. Communiën, aflaten en gebeden, mij welhaast brengen tot het bezit van den Heer in zijn hemelsch Paradijs.

Jesus ! Maria ! Joseph !

7 jar. & 7 quad. afl.

Druk. Wed. O. Surdiaccurt. Nederbrakel