

Wien zulke wonden 't herte slaan
Gelukkig zijn ze die gelooven....
Het is onz' Vader van Hierboven,
Die 't zoo gewild heeft en gedaan,
Hij geeft en neemt; Hij weet waarom; Hij is de Heer...
'tGeloof herkent zijn hand en buigt aanbiddeend neer.

TER ZALIGER † GEDACHTENIS

van Mijnheer

RENÉ BOURDEAUD'HUI

ZOON VAN

ISIDOR en van CATHARINA GHYS

geboren te Segelsem, den 16 Mei 1897 en
na eene kortstondige ziekte godvruchtig overleden
te Audenaarde, den 3 Mei 1918.

Versterkt door de HH.Sakramenten der stervenden.

Lid van het Genootschap van den H. Franciscus-Xaverius.

De Dood heeft niets ontzien — den frisschen bloei
van jeugd,

De blijde levenshoop, de rein bewaarde deugd....
Die zijner oudren eer en 't licht was nunner oogen,
Hun teergeliefde zoon, is aan hun liefde onttoegen....

Hij gaf de zuster lief den blijden weerziensgroet;
En, ach! droeg, siddrend reeds een koorts van dood
in 't bloed;

En liefde en zorg, en wat kunde en raad verzonnen
En bede en traan, niets heeft 't geweld der Dood
verwonnen.

Teergeliefde Ouders, vaarwel, vaarwel! dank voor
de christelijke opvoeding die gij mij gegeven hebt!
Beminde Broeders en Zusters, dank voor alle uwe
blijken van liefde en genegenheid! — Het eenige
wat ik van u nog verzek dat gij mij bijstaat in
uwe gebeden voor...

Zo...