

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Eugenie BOURDEAUD'HUY

weduwe van Mijnheer

HENRI VAN DEN DOOREN

geboren te Segelsem,
den 1 December 1849 en godvruchtig overleden
te Nederbrakel, den 26 December 1918.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Zalig de mensch, die verduuldig de kwellingen
van dit leven verdraagt, want na de beproevingen
zal hij de Kroon des levens ontvangen.

Jac. I. 12.

Tot U o Heer heb ik mijn hart verheven, mijn
God, op U heb ik mijn betrouwen gesteld. Laat
niet toe, o Heer, dat ik in beschaming valle.

Ps. XXI. 6.

De vrees des Heeren verblijdt het hart; zij ver-
schafft vreugde en een lang leven; al wie den Heer
vrees, zal op zijn sterfbed gezegend worden.

Maria is de opene deur des Hemels voor dezen
die hun betrouwen op haar stellen.

H. Al. van Gont.

Bemide Bloedverwanten en Vrienden vaartwel,
blijft altijd aan God en de Kerk getrouw en God zal
uwe schreden geleiden. Weest mijne ziel in uwe
gebeden indachtig.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 d. afl.)

Mijn Jezus, barmhartigheid!

(100 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt.