

Die zich verzekerd heeft van de bescherming van Maria gedurende zijn leven, zal niet vreezen voor den Eeuwigen Rechter te verschijnen.

GODVRUCHTIG † AANDENKEN
van Mijnheer

Richard Bourdeaud'hui

Echtgenoot van Mevrouw

MELANIE H-O V E

geboren te Segelsem, den 8 September 1847 en overleden te St. Cornelis-Hoorebeke, den 29 Maart 1916.
Versterkt door de HH.Sacramenten der stervenden.

Hij was lid van het AARTS-BROEDERSCHAP VAN DEN H. FRANCISCUS-XAVERIUS.

Ellendige dagen heb ik tot erfdeel bekomen en vele pijnlijke en rusteloze nachten heb ik voor mij geteld, maar ik heb die met verdueligheid verdragen, mij troostende met deze schoone woorden: « de Heer kastijdt dezen dien Hij lief heeft en indien wij nu lijden met Christus, zullen wij ons eens verblijden met Hem voor alle eeuwigheid.»

God mengelt het geluk dezer aarde met bitterheden, opdat wij een ander geluk zouden betrachten, wiens zoetheit niet bedriegelijk is. H. Aug.

Wat is immers de dood voor de rechtveerdigen! Eene rust, het einde van den arbeid des levens, de belooning van hunne beproevingen, de prijs en de Kroon van hunnen strijd. H. Joan. Chrys.

Duurbare Echtgenoot, lieve Kinderen, mijne levensbaan is voleind, doch mijne liefde sterft voor U niet; o troostende Godsdienst, o zoete hoop « een weinig tijds nog, en wij zullen elkander weerzien om voor altijd vereenigd te blijven. En gij mijne drij Zonen, die strijdt voor het behoud van uw dierbaar Vaderland, ik heb U aan mijn sterfbed niet kunnen zien, maar van uit den Hemel zal ik op U waken opdat, gij welhaast, met lasteren beladen zoudt mogen weerkeeren. Vergeet mij ook niet in uwe gebeden.

Bermhertige Jezus, geef zijne ziel de eeuwige rust.

R. I. P. (7j. en 7q. afl.)

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.