

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

## Henri-Franciscus BOTTIAU

geboren te Brussel, den 1 September 1872 en  
overleden te Nederbrakel, den 9 Januari 1923.

*Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden*

Deze achtbare overledene was een rechtschapen man, minzaam en openhartig, goed en gedienschtig voor iedereen.

Langdurige beproevingen en groote kwellingen heeft Hij onderstaan, doch Hij aanvaarde deze volkomen onderworpen aan den Heiligen Wil van God. De dood zag Hij naderen met kalmte en welbehagen. Hij was bereid om te verschijnen voor den rechterstoel van God. Hij wist dat voor den goeden christen de dood maar eene verwisseling is met de vreugde des Hemels. H. Alf. - H. Bern.

De godsvrucht tot Maria is eene waarborg van zaligheid, welke God geeft aan degenen die Hij tot de glorie des Hemels voorbestemt. H. Joan.

Beminde Bloedverwanten en Vrienden mijn ballingschap is ten einde, God heeft mij geroept, troost U onze scheiding zal niet eeuwig duren; ik dank U voor uwe liefderijke zorgen binst mijne langdurige ziekte. Vaartwel bidt voor mij.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (100 d. aft.)

Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijn toevlucht. (300 dagen aft.)

R. I. P.

Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert, Nederbrakel.