

Ouderdom is een erekroon, wanneer die op de weg
der gerechtigheid gevonden wordt. (Spr.)



Bid voor de ziel

VAN MEVROUW

Eugenie Maria BOURGOIS

weduwe van Mijnheer

Hendrik DEN HAERINCK

geboren te Melden de 5 September 1861, en
godvruchtig in de Heer ontslapen te Oudenaarde, de
17 Januari 1950, versterkt door de H.H. Sacramenten.

Zij was lid van godvruchtige genootschappen.

Gekomen tot de volheid der dagen, stierf zij in
een gezegende ouderdom, uitgeput van krachten.

Gen. XXV

In de stille mijmering van den ouden dag, deed
zij een terugkeer op haar lange levensbaan en her-
dacht met voldoening hoe zij haar dagen had doorge-
bracht in de vrees des Heren en in vrome godsvrucht,
zij was bezielde met een levendig geloof, daarbij zacht-
moedig van inborst en minzaam in haar omgang, haar
herinneringen gingen ook met vreugde naar moedige
werkzaamheid en het nauwkeurig volbrengen van ha-
re plichten: want gelukkig is de mens, die de weg der
bozen niet is ingegaan maar in het volbrengen van
Gods geboden al zijn behagen gesteld heeft. Ps. 1

De deur des Hemels staat open voor dezen die
binst hun leven hun betrouwen op Maria gesteld heb-
ben.

Bemide bloedverwanten en allen die mij
duurbaar waart, hebt dank voor uw genegenheid en
liefderijke zorgen: bemint en helpt elkander en blijft
mij steeds indachtig in H. Mis en gebeden.

*Barmhartige Jezus, geef haar ziel de eeuwige rust.
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid! (300 d. a.)*