



TER GEDACHTENIS

van

Leo Joseph Bousard

zoontje van

OSCAR & EMMA CAUS

geboren

te Ste Maria-Hoorebeke den 2 Januari 1906

en er overleden den 3 April 1907.



Een Engel daalde naar beneden
En lonkte minzaam in het rond,
En zocht of hij in d'aardse dalen,
Voor Jesusken geen bloemken vond.
Hij lonkte en nam ons kindje mede
En voerdt naar de hemelwoon,
En droeg het op zijn gouden vlerken
Bij Jesus op een glorietroon.
Daar leeft en bloeit het nu hierboven
In 't licht der glanzend' Eeuwigheid.
God gaf het ons, God nam het weder,
Zijn Wille zij gebenedijd !

Zijne dood vervulde het hart zijner be-
droefde Ouders, Grootouders en Bloedver-
wanten met diepe smart.

R. I. P.

.....
Audenaarde, Bevernaege gebr., Krekelpul.