

Geloofd zij Jezus-Kristus !

Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Alfons BOUSSART

weduwnaar van Mevrouw

Celeste JOURQUIN

geboren te St. Sauveur,
den 18 Mei 1852 en godvruchtig in den Heer
ontslapen, den 29 December 1939,
versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden

Gelukkig en zalig is de mensch die gedurig de eeuwigheid voor oogen heeft en zich alle dagen bereid houdt om te sterven. Daarom, als het morgen is, denkt dat ge niet zeker zijt tot den avond nog te leven.

Gelukkig en wijs is de mensch die leeft zooals hij wensch gevonden te worden in het uur van zijn dood. Want zegt de Heer : « Ik zal komen als een dief in den nacht, en gij zult niet weten op welk uur Ik komen zal ».

De wereld is een ballingschap, het leven een doortocht, de hemel, ons Vaderland. De mensch is als een bloem die verslenst en verdordt... hij verdwijnt als een schaduw. Aan het leven van den mensch zijn door God palen gesteld die niemand kan voorbijgaan.

Mijn stem heb ik tot U verheven, o Heer, en Gij hebt mij van uit uw heiligdom verhoord... Een hart dat leedwezen heeft en zich vernedert, zult Gij, o God, niet versmaden. Pr. Passim.

Duurbare kinderen, hebt dank voor uw verkleefdheid en uw zorgen : toont mij voortdurend uw liefde door veel voor mij te bidden.

Akten vijn Geloof, Hoop en Liefde. 7 j. en 7 q.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel