

Het is een heilig gedacht voor de overledenen
te bidden opdat zij van hunne zonden verlost
worden. Mach 12-46.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Hubert - Maurice BOUSSART

echtgenoot van Mevrouw

Martha-Joanna SEGERS

geboren te Everbeke,
den 27 July 1884 en godvruchtig overleden te Elst,
den 31 October 1941, versterkt
door de laatste troostmiddelen der H. Kerk.

De dood is beter dan een bitter leven en de
eeuwige rust is te verkiezen aan eene aanhoudende
kwijning. Eccl. 30.

Wij moeten door vele beproevingen heen, terug
tot God heengaan; ziedaar waarom de Heer hem
beproofd heeft.

Zijn kwaal was hopeloos, hij heeft pijnlijke
maanden beleefd en lastige nachten geteld en in
't midden zijner ellende heeft hij den Heer aan-
roepen.

Daarom vertroost u met mij, gij allen die mij
kent, ik verlaat een wereld van ellende voor een
rijk van vrede. H. Cath.

Beminde echtgenoot, duurzame broeder en
zuster, bloedverwanten en vrienden, gedenkt u
mijner in uwe gebeden.

G E B E D.

*Verlos, o Heer, de ziel van uwen dienaar,
opdat zij, de wereld verlaten hebbende, bij U moge
leven en gelief haar door Uwe oneindige barmhar-
tigheid te vergeven hetgeen zij uit menschenlijke
krankheid zou kunnen misdreven hebben.*

MIJN JEZUS, BARMHARTIGHEID !

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel