

Een vreedzaam leven op het pad der deugd geleid, doet den dood niet vreezen.

Bid voor † de zielerust

van Mijneheer

**AUGUSTE BOUTRY,**

*geboren te Ghoy, den 4 November 1874 en  
aldaar schizelijk overleden den  
6 November 1917.*

---

Niets is duurzaam in dit sterfelijk leven. alle geluk van de wereld verdwijnt op het oogenblik dat men het denkt te genieten. H. GREG.

Weest niet bevreesd voor hen, die het lichaam dooden, doch de ziel niet kunnen raken.

MATTH. X. 28.

O dood, wat geeft gij ons voorbeeldige lessen over de nietigheid dezes werelds en ons leert hetgeen wij op dit oogenblik zijn. H. ALPH.

De dierbare overledene die wij betreuren, begaafd met eene schitterende gezondheid, was groot en sterk van gestalte verhoopte eene lange levensbaan, doch werd plotselings den draad zijns levens door eene booze hand afgesneden en ten grave gesleurd.

Vaartwel DIERBARE moeder, broeder en zusters tot in der eeuwigheid.

Bermhertige Jesus, geef hem de eeuwige rust

R. I. P.

---

Everbeke druk. Arm. Depessemier.