

Waakt, want gij weet noch dag noch uur.



zalige gedachtenis

van

Gaston Joseph BOUVERIE,

*geboren te Everbeke, den 8 Juli 1899 en
aldaar overleden den 26 Oktober 1918.*

Versterkt door de HH. Sakramenten.

Niets is langdurig op deze aarde, het grootste geluk zelfs vervliegt wanneer men er begint van te genieten. GASTON was den troost zijner ouders en zij verwachtten met hunnen zoon eenen gelukigen ouden dag. Ja Heer God, gij hadt hem ons gegeven tot onzen troost, nu komt gij hem zoo vroegtijdig halen, dat uw Naam gezegend zij, zonder tegenspraak geven wij hem u weder, al bloedt ons hert wegens zulk verlies. H. Ephr.

O God, kom ons ter hulpe en schenkt ons uwen zegen want onder zulke slagen, zonder uwen bijstand zouden wij bezwijken. Gods heilige naam zij gebenedijd.

Vaartwel brave vader, moeder, bloedverwanten kamaraden en vrienden; ik zal u in den Hemel beminnen, gelijk ik u op aarde heb lief gehad. Wij zullen elkanler in den Hemel wederzien en dan zullen onze herten zich verheugen voor al tijd.

Vaartwel tot in der eeuwigheid

Dat hij ruste in vrede en dat het eeuwig licht hem verschijne.

Heer Jesus verleen zijne ziel de eeuwige rust
7 jaren en 7 quadr. afl.

Everbeke, druk Arm. Depessemier.