

De mensch leeft een korten tijd en is vol
ellenden, hij komt op, en verstenst als een
bloem en vliegt weg als een schaduw

Bid voor † de ziel van

Remi Ernest BOUVERY

Echtgenoot van Odile Maria BRAET,

oud-STRIJDER

Gedecoreerd met het Oorlogskruis,

Kruis van den Yzer

*Herrinneringsmedalie en Overwinningsmedalie
en acht frontstrepen*

Geboren te Everbeke, den 12 Januari 1893 en
aldaar overleden den 16 Februari 1936

Bediend van de HH. Sacramenten

Wij bewonderen den heldenmoed van den
soldaat. Zou het mogelijk zijn dat God dien
heldenmoed niet met liefde aanvaarde?

Kard. Mercier.

Waarom was mijn ziekte zonder hoop en
bleef ze ongeneesbaar? Omdat Gij, o Heer,
gehandeld hebt volgens uw goddelijken
wil: Uw wil geschiede op aarde als in den
hemel.

Job. VIII.

Bemide Echtgenoot, lieve kinderen, ge-
liefde Vader, Broeders en Zuster, het is
hard u zoo vroegtijdig te moeten verlaten;
maar komt me ter hulp, meer door gebe-
den dan door tranen.

H. Chryst.

Bermhertige Jezus, geef hem de eeuwige
rust.

300 d. afl.

Everbeke druk Depessemier Vanderdonckt