

Geloofd zij Jesus-Christus, Amen



ZALIGE GEDACHTENIS

VAN

FLOBERT BOVYN

ZOON VAN

Richard en van Celine Vermeersch

*geboren te Bevere den 20 Juli 1903
en aldaar godvruchtig overleden
den 3 Augustus 1918.*

vertroost en versterkt door de HH. Sacramenten.

Mijn leven is afgesneden als een weversdraad, die pas is begonnen. Gij, o Heer, hebt mijne ziel uit deze wereld getrokken, opdat zij niet ten verderve zou gaan Is. 38,

Hij heeft maar korten tijd geleefd, maar toch heeft hij door zorg en werkzaamheid het doeleinde van vele jaren bereikt. Wijsh. iv

De Heer had hem ons gegeven; de Heer heeft hem ons ontnomen; hoe hard en hoe pijnlijk het ook voor ons weze, zullen wij in volle gelatenheid zeggen: de Naam des Heeren weze gebenedijd JOB

Het is een grooter geluk een dienaar van Maria te zijn, dan heel de wereld te winnen. Wie Maria vindt zal ook 't leven en de zaligheid vinden bij den Heer.

Beminde ouders, zusters en broeder, misschien beklaagt gij mij omdat ik bij u niet meer ben; houdt op van weenen en vertroost u, ik ga naar den Hemel, waar ik zal bidden voor u; waar ik God zal aanschouwen en eeuwig gelukkig zal wezen.

H. Maria, moeder van liefde, van smarten en van barmhertigheid, bid voor ons. 300 dag

R. I. P.

DRUKK.

W^e Wattyn, Bevere.

PHOTO

A. Vanden Borre, Oud.