

Gijz hebt, o Heer, palen aan het leven van den mensch gesteld, die hij niet kan overschrijden. JOB. XIV 5



BID GOD VOOR DE ZIELERUST
VAN MEVROUW

MÉLANIE CAROLINE BRACHT

WEDUWE VAN MIJNHEER

JAN DÉSIKÉ VERHEYDEN

geboren te Audenaarde, den 21 Juni 1826,
en zeer godvruchtig in den Heer ontslagen te Bevere,
den 29 Augustus 1914,
vertroost en versterkt door de HH. Sacramenten
der stervenden.

Eene eerekroon is de hooge ouderdom, die op den weg der gerechtigheid te vinden is. SPR. XVI, 31.

Deze vrouw heeft haar leven overgebracht in eer en in deugd. Zij was waarlijk goed en werkzaam, rechtzinnig, godvruchtig en onderworpen aan Gods heilige Wil. (H. FRANC. SALES). Ook zag zij met eene groote gerustheid de dood naderen, omdat zij versterkt was door haar levendig geloof en hare kristene hoop. Zij is gestorven al bidden, met vreugde en betrouwen op God. ECCL. XIV, 46.

Hoe gelukkig, o Maria, zijn degenen die uwen Naam beminnen; zij schrikken niet in het uur der dood.

H. BONAVENTURA.

Bemide kinderen, weest niet bedroefd gelijk dezen die geene hoop hebben; later zullen wij elkanderen wedervinden bij den Heer. Ik sterf, maar mijne liefde voor u zal blijven. In den hemel zal ik u beminnen, gelijk ik u op de aarde bemind heb. Bemint elkander, blijft vereenigd van herte, en vergeet uwe moeder niet in uwe gebeden.

Alom zij bemind het H. Hert van Jesus. (300 d. afl.)
Maria, Moeder van gedurigen bijstand, bid voor ons. (100 d. afl.)

R. I. P.

Audenaarde, A. Vandendriessche.