

Een kind van Maria, is een kind van den Hemel.  
H. Bern.



Bid voor de Ziel van  
Jufvrouw

**MARIA-JOSEPHA-IRMA BRECX,**

Lid der Congregatie van O.-L. Vrouw  
geboren te Geeraardsbergen,  
den 26 Maart 1879 en godvruchtig overleden te  
Nederbrakel, den 21 September 1918,  
versterkt door de HH.Sacramenten der Stervenden.

Zij was goed en zachtmoedig, onberispelijk in hare zeden, en heeft zich van jongs af in de deugd geoeffend. Van hare kindsheid af werd zij geleid door de vrees des Heeren. Deze bekroonde haar met wijsheid, was de oorsprong van den vrede harer ziel, en de bewaarder harer zuiverheid.

Zij heeft met verduidigheid al hare smarten verdragen, steunende op deze troostelijke woorden van den Apostel: « Die met Jesus op de aarde lijden, zullen met Hem in den Hemel verheerlijkt worden ».

Ad. Rom. V.

Thans aanschouwt zij hetgeen zij begeerde, zij bezit hetgeen zij hoopte, en zij is voor altijd vereenigd met Maria die zij teederlijk beminde.

H. Agnes.

Duurbare Zuster, heb dank voor de teedere zorgen, waarmede Gij aanhoudend mijn lijdensbed hebt omringd.

Beminde Bloedverwanten, ik verlaat U voor een korten tijd; welhaast zien wij elkander weder in den Hemel. Blijft mij indachtig in uwe gebeden en goede werken, en Gij bijzonderlijk, mijn Oom, aan het Altaar des Heeren.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 d. afl.

Mijn Jezus, bermhertigheid!

100'd. afl.

Nederbrakel, Drukk. Vrouw J. Radys-Galle.