

Onze Vader, die in de Hemelen zijt, uw Wil geschiede op de aarde als in den hemel !

---



**Bid voor de ziel van**  
**Louis-Franciscus Breems**  
**Weduwnaar van Euphasie Costenoble**  
**Echtgenoot van Valerie Neyts**

geboren te UITKERKE den 22 Februari 1880,  
godvruchtig overleden te LISSEWEGE, den  
19 April 1935, na ontvangen te hebben het  
H. Oliesel.

Oud-Strijder oorlog 1914-1918.

---

De dood is gekomen voor hem gelijk een dief in den nacht ; hij is waarlijk aan de liefde zijner dierbaren ontstolen. Zalig is hij die altijd het uur zijner dood voor oogen heeft en die elken dag bereid is om te sterven. Nav. Christus.

Hij was een goede echtgenoot en vader, eenvoudig, naarstig en werkzaam. Diep godsdienstig, getrouw aan zijn christelijk geloof.

Bemide ECHTGENOOTE, helaas ! Toen het nog dag was is de zon voor ons ondergegaan. God scheidt mij van U op het oogenblik dat ik nog lange jaren voor U en onze kinders had willen leven en werken ; zijn heilige Wil geschiede. Ik sterf maar mijne liefde voor U zal nooit sterven.

LIEVE KINDERS, vader verlaat deze wereld, weezen nochtans zal ik U niet laten, mijn hart zal op U blijven waken ; leeft altijd eerlijk, christelijk en deugdzaam ; eert en bemint uwe moeder, al de dagen van haar leven, blijft haar troost en geluk en bidt voor vader.

Zoet Hart van Jezus, ik betrouw op U. (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. (300 d. afl.)

---

P. Ghysaert, Heyst