

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen



Bid voor de ziel

van

HENRI BRISART

weduwenaar van

PELAGIE MACHTELINCKX

geboren te Nederbrakel den 25 November 1850,
en er godvruchtig overleden den 1 Januari 1940,
versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

Hij was een rechtschapen, werkzaam en vreedzaam man.

Uit ganscher harte heb ik U gezocht, o mijn God. Uw woorden heb ik in mijn hart verborgen om tegen U niet te zondigen; want, zij waren het voorwerp van mijn overwegingen, en uw bevelen waren mijn leidsdraad, Beproevingen en angst zijn op mij neergestort, en nochtans, omdat ik U beminde, o Heer, was ik in grooten vrede,

Op U, o Maria, heb ik al mijn hoop gesteld; nooit zult gij mij verstooten. H. Bon.

Vaarwel, teergeliefde zuster; heb dank voor zoo-veel jaren genegenheid en zorg, Leg al uw bekommernissen in den schoot des Heeren: Hij zal over u waken. En gij, mijn Vrienden, weest mij indachtig in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel Druk. Wwe. G. Sursdiacourt