

....GOD BESCHIKT!

Ge waart ieverig, lief kind, van af uwe prilste jeugd en ge waart blijgeestig in uw ieveren en iedereen die met u omging verluste zich in uwe eigen levenslust omdat de vreugde van u uitstraalde en u schitteren deed in uwe eerste levenslente. Ge beantwoordet trouw aan den wenk des Heeren en ge schonkt Hem een ruim deel van uw en blijven langen dag.

Vader's oogen tintelden verheugd wanneer men u bedoelde en, opgeruimd, vertelde hij van haar die zijn "Rechten Arm", was en moeder wees preusch op u en zei: "Dat is mijn kind.",

Ge waart schoon, lieve zuster, toen ge daar uitgestrekt laagt als eene geknakte lelie: uw vlekkeurde handen omklemden vast de gewijde kaars, wier gouden vlammetje glanzend lichtte om uw verpaarschenden mond en vroolijke zonnnetjes tooverde in uwe moe-doffe oogen. Met klaren geest hebt ge dien laatsten kamp uitgestreden en, toen God's priester u den laatsten Reispensing toedeelde, toen wendet gij uwe zinnen af van allen die treurden om uwe sponde en ge trachtet naar de groote uitkomst.

Nu zijt ge heilig, Maria, lieve zuster: Ge zegeviert onder den moederlijken blik van de Groote Vorstin, wier naam ge droegt; en wanneer wij u uitgestrekt zien, rustig en slank, als gebeiteld in marmer, dan richten we tot uw engel in den hemel onze schamele bede: "Maria, lieve, bid voor allen die u duurbaar waren en die ge zoo ontijdig verlaten hebt; vraag aan uwe Machtige Moeder hulp en steun voor zusters en broërs en vooral toch troost uwe duurzame ouders die kwijnen onder 't ondragelijke wee.",

Bermhertige Jesus, geef haar de eenwige rust.

(7 jaar en 7 quadr. afl.)