

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS ! AMEN.  
(100 dagen afl.)



Bid voor de Ziel

VAN

MELANIE BRONCHÉ

ECHTGENOOTE VAN

MARINUS VAN WYMEERSCH

*Geboren te Nederbrakel*

Den 15 Augusti 1825 en aldaar overleden

Den 2 Augusti 1903

VERSTERKT DOOR DE HUI SAKRAMENTEN.

De ziel die de wegen der rechtvaardigheid be-  
wandeld, en de waarheid volgt, zal hare rust-  
plaats in den hemel vinden. S. XXXIII.

Zij was eene vrouw vol van geloof, eenvoudig  
en rechtvaardig, godvreezend en afwijkend van  
het kwaad. Job.

Duurbaren Echtgenoot, bedr eesd u niet, werp  
uwe zorg op God want hij draagt zorg voor u...  
wij zullen elkaar welhaast wederzien in den  
Hemel. Thess. II. Petr.

Mijne lieve kinderen, gij weet hoe ik mij onder  
u gedragen heb, hoe ik u van al wat nuttig was  
onderricht en vermaand heb. Nu beveel ik u aan  
God; eert uw vader alle de dagen zijns levens...  
vrees God en onderhoudt zijne geboden.

Akt. Ap.

Wil mij ook indachtig blijven in uwe gebeden.

Bid voor de overledene de Akten van Geloof  
Hoop en Liefde. (7 jaren en 7 quad. afl.)

R.

I.

P.