

Deze is gestorven, volkomen betrouwend op den
Heer. Mach. VII 40.



BID VOOR DE ZIEL

van

HONORÉ BRONDEEL

Echtgenoot van

Maria Buyens

geboren te Lede den 6 Maart 1889 en als slachtoffer van de wreede opeischingen, na een langdurige ziekte overleden te Erpe den 16 Maart 1919.

VERSTERKT DOOR DE HH. SACRAMENTEN.

Zware en langdurige pijnen stond hij uit in zijn lichaam; hij leed dezelve met allergrootste geduld en volkomene onderwerping aan den wil des Heeren. Zijne ziel was aangenaam in de oogen van God: 't is daarom dat de Heer hem heeft weggenomen opdat de boosheid zijn verstand niet zou veranderen, noch het bedrog zijn ziel verleiden.

Als voorbeeldige huisvader had hij op zijn sterfbed die zoete vertroosting aan de zijnen het voorbeeld der kristelijke deuzden achter te laten.

Duurbare echtgenoote, beween mijn afsterven niet zooals dezen die geen hoop hebben want ik heb een bed van lijden en droefheid verwisseld met een leven vol vreugde en heerlijkheid. Lieve kindertjes vurig verlangde ik u te zien opgroeien als brave kristenen: God heeft er anders over beschikt; vergeet nooit wat uw vader heeft gedaan, betoont hem uwe dankbaarheid door uwe gebeden. eert uwe moeder, zitt haar onderdanig, dient God uit gansch uw hart; eens zal er een dag komen dat wij voor eeuwig zullen vereenigd zijn in den Hemel.

Mijn Jezus. barmhertigheid. (300 d. afl.)

Erpe drukk. Edg. Noël.