

Heere, mijne plichten zijn volbracht ; ik heb engeltjes in den hemel en op aarde : na dat mijne vruchten op aarde geplukt zijn, heeft de Heer den boom des levens afgesneden.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER  
MEVROUW

**Maria Dorothea BRUGGEMANS**

ECHTGENOOTE VAN HENRI GINS

Lid van 't Broederschap der H. Barbara,  
van Moeder Anna, van de Voortplanting des Geloofs  
en van den Wekelijkschen Kruisweg,

*geboren te St-Martens-Bodeghem, den 19 Juni 1892  
aldaar godvruchtig overleden den 25 Novemb. 1925  
voorzien van de laatste HH. Sacramenten.*

Zij verachtte alle ijdelheid : velen namen haar rechtzinnig gedrag en hare huiselijke zorgen tot voorbeeld Zij was eene uitgelezene moeder, vol zorg voor haren echtgenoot en geliefde kinderkeres

Helaas ! welke zware slag voor mij, mijne kindertjes die nog zoo klein, nog zoo jong zijn, zoo vroegtijdig te moeten verlaten Uw ieverige Vader zal U wel mijne goede voorbeelden leeren volgen. Ja, beminde Echtgenoot en lieve Kindertjes, ik had den Heer zoo vurig gesmeekt om nog wat langer te mogen leven, doch Hij heeft mij 't eeuwig leven gegeven.

Dierbare Echtgenoot, Zuster en Schoorzuster, hebt veel dank voor al uwe zorgen die gij mij hebt toegedragen tijdens mijne ziekte, en gij mijne geliefde Ouders, Schoonouders, Zusters, Schoonzusters, Broeders, Schoonbroeders, Nicht en Bloedverwanten ik sterf voor den Heer. Zijt mij indachtig in uwe gebeden.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust !  
7 j. en 7 quadr. afl.

St.-Martens-Bodeghem, Evarist Hellinckx