

Wie wel doet moet de dood niet vrezen. H. Aug.

† BID VOOR DE ZIELERUST †

van Mevrouw

MARIA BRUMÉEL

weduwe van Mijnheer

PETRUS VAN ELSUWÉ

Geboren te Erwetegem, de 17 Mei 1879 en zachtjes
in de Heer ontslapen te St-Lievens-Essche,
de 1 Juli 1949.

Voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden.



Hoe zalig is het verblijf der hemelse stad ! Hoe helder de dag der eeuwigheid, die door geen nacht verduisterd, maar altijd bestraald door de hoogste waarheid; een altijd blijde, een altijd veilige dag, die nooit in het tegenovergestelde omslaat, Nav. Chr.

Die zaligheid zal de overledene reeds smaken, want met groot geduld heeft ze haar ziekte en lijden gedragen en zich zo voorbereid om naar Gods Wil dit tranendal te verlaten en bezit te nemen van het hemels vaderland.

Durbare Kinderen vergeet uw moeder niet in uw gebeden. Leeft steeds kristelijk omdat wij elkander nog eens zouden terug zien in den hemel. Ik dank U voor alles wat gij voor mij hebt gedaan, U vooral mijn dochter die zich zovele dagen voor mij hebt opgeofferd.

Beminde Familie wees mij indachtig in uw dagelijkse gebeden.

Heer Jezus geef haar de eeuwige rust. 300 d. afl.

Maria, hulp der christenen, b. v. o.

Druk. O. Schautteet-De Keyser Trapstr. Sottegem