

Hij was een vader, waardig in het geheugen der
goeden te leven. II Mach. VII, 20



Bid voor de Ziel van Zaliger

FRANCISCUS BRESSELEERS

weduwnaar van

ELISABETH VERHOEVEN

geboren te St-Job-in-'t-Goor, den 6 October 1848
en aldaar godvruchtig overleden, 1 Dec. 1919

na bediend te zijn van de HH. Sacramenten.

Ik heb ellendige dagen en droeve nachten geteld,
doch het is geschied gelijk het den Heer behaagd
heeft. Zijn naam zij gezegend. Job VII

In den weg uwer geboden, o Heer, heb ik mijn
genoegen gevonden. Ik heb mij altijd vereenigd
met degenen die U vreezen. Stort nu uwe berm-
hertigheid tot troost over mij neder.

Ps. CXVIII, 14, 63, 76

Mijne lieve kinderen, ik beveel u elkander te
beminnen gelijk ik u bemind heb; weest vreed-
zaam en bezorgd om wel te doen, niet alleen voor
God maar ook voor de menschen. Job XV

Vergeet uwen vader niet, maar bidt voor mij,
opdat mijne ziel in den eeuwigen vrede moge we-
zen en mijn verblijf in de vreugde des Heeren.

Esther

En gij mijne bloedverwanten, die mij bemind
hebt, geliefte mij door uwe gebeden ter hulp te
komen.

Mijn Jesus bermhertigheid. (100 dag. aflaat)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

(300 dagen aflaat)

R. I. P.

Drukk. L. Braeckmans, Brecht.