

† TER ZALIGE GEDACHTENIS

VAN MIJNHEER

KAREL BRUYNEEL

WEDUWNAAR VAN **Maria DE RUDDER**

ECHTGENOOT VAN **Eugenia AELVOET**

geboren te Zwijnaarde den 19 April 1847 en godvruchtig overleden te De Pinte den 1 Juli 1917 voorzien van de H. Sacramenten der stervenden.

Hij was lid der BROEDERSCHAPPEN VAN HET HOOG-WEEDIGE, HET H. HERT, O. L. V., EN DE H. BARBARA.

Hij was een man van geloof, getrouw aan de oefeningen van den godsdienst, matig en geschikt van zeden, vreedzaam en recht in zijnen handel... Hij was bemind van allen die hem kenden. II. MACH.

Hij was een goede echtgenoot en een voorbeeldige vader; hij bracht zijne kinderen op in de vrees des Heeren en stortte in hun hert de liefde tot het goed... ook waren deze gedurende zijn leven zijn troost en zijne vreugd en stervende mocht hij zich over hun verblijden. SAP. XXXI Eccl. XXV

Hij werd beproefd met eene onmeedoogende kwaal... Maanden lang was hij ten uiterste gedrukt onder den last harer smerten... doch met eene engelachtige onderwerping en ware christene stichting, heeft hij tot den bodem toe geledigd den kelk van bitterheden, dien God hem had aangeboden.

Dierbare Echtgenoot, engelbewaarster bij mijn sterfbed, duizendmaal dank voor uwe teedere liefde en onuitputbare zorgen. Ik verlaat deze aarde in afwachting dat wij in een beter leven mogen voor eeuwig vereenigd zijn. Beminde Kinderen, leeft als ware kristenen, weest de troost uwer moeder al de dagen uws levens, vergeet in uwe gebeden uwen vader niet, gij bijzonderlijk mijnen zoon priester des Allerhoogsten, gij mijne dochters die ik op aarde reeds den Heer had opgedragen tot zijnen heiligen dienst.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7 j. & 7 q. afl.

Druk. H. De Vylder, St-Denijs-Westrem