

Geloofd zij Jesus-Christus ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

**ROSALIE BRUYNEEL**

WEDUWE VAN

**Desiré De Keyser**

geboren te Caster, den 25 Februari 1836  
en overleden te Audenaarde, den 14 Maart 1916  
*versterkt door de laatste HH. Sacramenten.*



Zij was eene kloekmoedige vrouw die God vreesde, en was met eer en moed omgord; zij onderzocht, vol zorg, al wat in haar huis omging en at haar brood niet in ledigheid.

Zij werd van eenieder geacht om hare godvruchtigheid en hare liefde voor den vrede en niemand kon haar gedrag tegenspreken.

Hare kwelling is langdurig geweest, maar zij heeft die kloekmoedig verdragen, overtuigd van deze troostelijke woorden: De Heer kastijdt die hij bemind.

Degenen die U beminnen, o Maria, genieten eenen zoeten vrede, en hunne ziel zal de eeuwige dood niet smaken.

Gij lieve kinderen, dient God, weest vereenigd en leeft in vrede. Heeft mijn afsterven u veel droefheid veroorzaakt, de rust waar ik ben en waar ik u allen eens verwacht, moet dezelve verzachten; en gij, mijn zoon, wees mij in-dachtig aan het altaar des Heeren.

Mijn Jesus, bermhertigheid. 100 dagen afl.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

300 dagen afl.

**R. I. P.**

Audenaarde, Bevernaege gebroeders.